

”Avkoppladrörelsen, ett hot mot demokratin”

Flumliberala anarkister. Regeringen saknar vilja och förmåga att komma till rätta med de problem avkoppladrörelsens frivilliga utanförskap orsakar skriver tidigare migrationsministern, nationaldemokraternas ordförande **Eugen Tegerius**.

Den så kallade avkoppladrörelsen har nått stora framgångar i vårt land de senaste decennierna. Enligt en regeringsutredning lever över 300 000 människor i dessa samhällen. Samhällen som ligger i vårt Sverige men helt vid sidan av samhället. En stor del av dessa människor, kanske majoriteten, kommer dessutom från andra länder, många säkert illegalt – myndigheterna har helt enkelt ingen koll. Liksom flera tidigare regeringar visar den nuvarande en häpnadsväckande flathet mot dessa anarkister.

Rörelsens idé är samma som när den först uppstod på 30-talet, att dess medlemmar ska leva i självförsörjande, självbestämmande byar med egna regler och en hemsnickrad moral. Ett antal normlösa, hippies byggde då upp anarkistiska skuggsamhällen där vapen, narkotika och allsköns småbrottslighet var accepterat. Vi minns hur rörelsen omfamnade såväl beskyddarverksamhet som prostitution, allt var okej. När väl polisen städat upp i röran



minns vi också hur dessa anarkister blev begråtna av den tidens liberaler som talade om ”repressiva myndigheter”.

Även om fasaden polerats är det tydligt att samma anarkism överlevt. Sektmedlemmarna vägrar att betala skatt, fullgör inte civilförsvarsplikter och deras ledare uppmanar sina följare att inte rösta i allmänna val.

Det värsta är kanske att de förvägrar sina barn utbildning. I sin strävan att hävda att

Sverige i grunden är dåligt har man snickrat ihop egna skolor där barnen indoktrineras i sektens dogmer. Man följer inte några läroplaner och ger inte samhället någon insyn. Risken är uppenbar att vi får tiotusentals unga vuxna som framförallt har skolats i att det moderna samhället är dåligt – att välfärd, konsumtion, moral, tro, lag och ordning är av ondo.

Den avkopplade rörelsen håller också på att fördärva den traditionella svenska landsbygden. Pastoral idyller förvandlas till bullriga byar där trashankar från alla jordens hörn lever i upplösta familjenormer. Vackra röda ladugårdar förvandlas till trånga bostäder överlusade med solpaneler. Böljande åkrar omvandlas till anskrämliga tunnelodlingar med okända grödor som hotar hederliga svenska kulturväxter. Kon och grisen ersätts av odlad utländsk fisk som inte hör hemma i svensk husmanskost.

Att regeringen år efter år tycks acceptera att anhängarna av den avkopplade rörelsen

inte betalar skatt illustrerar den nuvarande grönliberala regeringens principlöshet och brist på ledarskap. Skattelagstiftningen är grunden för samhällskontraktet och gör att det finns resurser till välfärd, försvar samt lag och ordning. Att en anarkistisk, grön flumrörelse i praktiken ges dispens från denna och andra plikter underminerar viljan att betala skatt även för laglydiga medborgare.

Vi nationaldemokrater kräver nu att regeringen visar handlingskraft och kommer till rätta med den samhällsröta som den avkopplade rörelsen är konsekvensen av. Att man ser till att barnen går i skolan, att man ser till att illegala utlänningar avhyses och att de övriga inrättar sig i samhället där hederligt lönearbete och solidariska skatter är basen för välfärd, lag och ordning och nationens fortbestånd.

Eugen Tegerius, partiordförande (Nd)

Replik. ”Nej, avkoppladrörelsen hotar inte demokratin utan vitaliserar den”

Innovativa miljöhjältar. Alla kanske inte kan leva som de #avkopplade men rörelsen visar vägen mot en hållbar framtid för oss alla menar hållbarhetsminister Bing Lunnemo (GL).

Med breda penseldrag utmålar Eugen Holmström i DN Debatt att #avkoppladrörelsen är det stora hotet mot Sverige. Den uppskruvade tonen ger intrycket av en förestående samhällskollaps väntar om inte de tre procent av landets befolkning som fullt ut valt att leva grönt och resurssnålt genast slutar med det. Det är visserligen sant att de #avkopplade utmanar samhällsmodellen med sina ofta radikala experiment och att detta får konsekvenser för välfärdssamhället men att det skulle hota utgöra ett hot betraktar vi som löjeväckande. Rörelsens innovationsförmåga och experimentlusta visar tvärtom på flera sätt att reformera samhället i grön, liberal riktning som främjar välfärd, hälsa och miljö.

Nationaldemokraterna hävdar att de #avkopplade inte betalar skatt. Det är inte sant. Utredningen visar att de #avkopplade



betalar hyggligt stora belopp i moms och källskatter på den verksamhet de driver. Det finns däremot ingen inkomstskatt att hämta men det beror främst på att skatte-

systemet inte är konstruerat för den avancerade delningsekonomin det #avkopplade samhället. Det vägs dock upp av att de #avkopplades konsumtion av samhällets

välfärdstjänster är ytterligt låg. Utredningen visar att de inte överhuvudtaget belastar transfereringssystemen och i mycket liten utsträckning systemen för vård och utbildning.

Vad de däremot bidrar till är ekosystemtjänster. Byarna har ett negativt CO₂-avtryck och deras form av naturbruk uppvisar en oändligt mycket större biologisk mångfald än den konventionella.

Alla i Sverige vare sig kan eller vill leva som #avkopplade och det finns inkompatibilitet med det gamla men vi från Grönliberalerna vänder oss emot beskrivningen av #avkoppladrörelsen som ett hot, tvärtom visar de på flera intressanta vägar mot framtidens hållbara samhällsbygge.

Bing Lunnemo, hållbarhetsminister (GL)