

Regionförbundet Kalmar: Vi tränar oss på att våga

I Kalmar har alla som jobbar med regional utveckling fått chans att pröva på framsynsmetoderna:

- Vi tränar oss på att våga. Att släppa loss tankarna tillräckligt långt fram och inte vara så korrekta och ängsliga, säger Mattias Nylander, som är innovationsstrateg och en av dem som leder framsynsarbetet.

I Regionförbundet Kalmar län började framsynsarbetet brett med hela personalen. Då gjordes vilda scenarier i högt tempo. De flesta hade kul, men det fanns också skeptiker som tyckte det var flummigt.

- Vi försökte förklara vitsen med att måla upp önskvärda framtider och att 32 år framåt är närmare än 32 år bakåt, eftersom utvecklingen går så snabbt, säger Mattias Nylander som är innovationsstrateg.
- Framtiden rör på sig!

Han berättar att de flesta förstod fördelarna med att styra mot något önskat, jämfört med att bli offer för något oönskat. Men här liksom på andra håll i landet, visade det sig vara lättare att skapa idéer om teknik, infrastruktur och hus. Det är svårare att tänka olika scenarier för sammanhållningen mellan människor, synen på familj, politiska ideal och vardagsliv.

- Teknikutvecklingen händer ju nu! Det är lite för lätt att ta den och multiplicera med tre i sitt scenario. Man behöver även titta på sin samtid och se vad vi vill förändra, och tänka nytt kring det.
- Vi tränar oss på att våga. Att släppa loss tankarna tillräckligt långt fram och inte vara så korrekta och ängsliga. Att titta på vad som är samhällets utmaningar i vår framtidsbild, vilka är kriserna och vilka frågor är på tapeten.

Nu är det examen

Nu pågår arbetet med hemläxan inför Framsynsgruppens tredje workshop. Utmaningen är, säger Mattias Nylander, att utifrån framtidsbilderna skapa på scenarier som innehåller möjligheter för Kalmar län.

- Att hitta på dystopier är kanske kul men inte så konstruktivt. Vi jobbar med detta i en mindre grupp nu och försöker verkligen använda de tekniker vi lärt oss. Det känns som examen. Vi har gjort landskapet och hittat på en massa, men ännu inte utvecklat människorna i den framtiden. Det är spännande!

Gott råd från Regionförbundet Kalmar:

- Släpp rädslan och prestigen. Våga göra bort er!